



04) **Joop** woont al ruim 50 jaar op één hoog aan de Egdiusstraat en kijkt uit op het Wachterliedplantsoen. Ook Yurdagül woont al ruim 25 jaar in deze straat. Eind jaren '90 organiseerde ze, samen met Joop, busreizen voor de buurt.



05) **Yurdagül (I)** is dé spil van de Turkse gemeenschap in Bos & Lommer. Op vrijdag organiseert ze een theeochtend waar veel Turkse vrouwen samenkomen. In de zomer zitten ze onder de bomen op het Wachterliedplantsoen. Mevrouw **Birsen** zien we rechts.



06) Mevrouw **Birsen** en **Serpil** treffen elkaar in de Daily Style aan de Bos & Lommerweg. De winkel waar je moet zijn wanneer je een feestje wilt vieren. Zij hebben van alles, in elke gewenste kleur.



10) Aan de rand van het Wachterliedplantsoen, tegen de Erasmusgracht aan, staat de Augustanahof. Voorheen had deze kerk ruim 340 zitplaatsen. Na een grootschalige verbouwing zijn de kerk, pastorie en kosterswoning omgebouwd tot 16 (sociale) huurwoningen. Het liturgisch centrum is bewaard gebleven als kapel waar kleinschalige vieringen worden gehouden. Hier ontmoet **Bonne** bewoner **Nicolai**.



11) **Nicolai** woont tijdelijk in het gastenverblijf van de woongemeenschap in de Augustanahof. **Jaap** heeft er zijn vaste plek gevonden en woont in een prachtige appartement boven de voormalige entree van de kerkzaal. Hij vindt het leuk dat ook jonge mensen deel uitmaken van hun woongemeenschap, al is dat soms tijdelijk. Hij ontvangt Nicolai bij hem thuis.



12) **Jaap (r)** komt af en toe in het Wachterliedpaviljoen. Hij treft er **Peter** (midden) die hij ook kent van de gezamenlijke maaltijden in de Augustanahof. Peter is betrokken bij een koffieochtend voor buurtbewoners op vrijdag in het Wachterliedpaviljoen. Hij kent de buurt goed. Hij woont al zijn leven lang in dezelfde straat. Links zien we Howard, achter de bar staan Rosa en Jeannette. Howard en Rosa hebben met hun kinder-café inmiddels een eigen stekje gevonden in de Baarsjes.



16) **Hans** en **Marreke** hebben een prachtige woning op de begane grond in het appartementencomplex aan de Admiralengracht, die uitmondt in de Erasmusgracht. De enorme tuin rondom biedt de mogelijkheid om een praatje te maken met de buren. We zien Hans in gesprek met zijn buren, waaronder Agnes, die een appartementencomplex verderop woont, evenals Liesbeth op de fiets.



17) **Agnes** woont in het complex dat uitkijkt op de blauwe velden van de ruim honderd jaar oude korfbalclub Blauw-wit. Rechts zien we **Desiree**, die de laatste jaren iedere zondag langskwam om een eind te wandelen met **Jan**, de man van Agnes. Agnes en Desiree kennen elkaar van het bewonerskoor Bos & Lommer. Jan was al lange tijd ziek en maakte gebruik van een rolstoel. In 2020 overleed hij.



18) **Desiree** woont in de Lorreenstraat. Ze is actief betrokken bij de kinderboerderij en is met haar honden meerdere keren per dag in het Erasmuspark te vinden. Ze woont in dezelfde straat als de moeder van **Marion**. De 82-jarige moeder van **Marion** woont op één hoog. Geregeld wisselen Desiree, Marion en haar moeder de Panorama uit.